

Over kinderen

**Je kinderen zijn niet jouw kinderen,
Maar zonen en dochters van de hunkering van het leven naar zichzelf**

**Jij brengt hen ter wereld, maar jij bent niet hun oorsprong
En ofschoon ze bij je zijn, behoren ze jou niet toe**

**Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten
Want zij hebben hun eigen gedachten**

**Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel
Want hun ziel woont in het huis van morgen
Dat jij niet kunt betreden, zelfs niet in je dromen**

**Je mag ernaar streven aan hen gelijk te zijn,
Maar probeer hen niet aan jou gelijk te maken
Want het leven gaat niet achteruit,
noch draait het bij gisteren**

**Jij bent de boog, waarmee je kinderen
als pijlen het leven in worden geschoten**

**De Boogschutter ziet het doel op het pad van de oneindigheid
En spant jou met al Zijn kracht
opdat Zijn pijlen gezwind en ver vliegen**

Laat het spannen door de Boogschutter je tot vreugde zijn

**Want evenals Hij de pijl liefheeft om zijn vlucht
Zo heeft Hij ook de boog lief om zijn standvastigheid**



Kahlil Gibran uit de Prophit 1928